

Martine Cornelisse-Claassen (1946)

In maart 2017 kwam ik toevallig terecht bij de Vereniging Ons Amsterdam doordat ik in de krant las dat er een lezing over Breitner gehouden zou worden. Die bijeenkomst sprak me aan, ik ben gauw lid van de Vereniging geworden en vanaf 2018 heb ik als vrijwilliger in regio West meegeholpen met het organiseren van lezingen en excursies.

Mijn achtergrond: ik ben geboren en getogen in Amsterdam. Ik heb psychologie gestudeerd aan de UvA en heel veel sociaal wetenschappelijk onderzoek gedaan. De laatste tien jaar van mijn beroepsleven was ik werkzaam als “eerstelijns”-psycholoog in mijn eigen praktijk en als rapporteur voor Justitie.

Op het verzoek van het bestuur om secretaris te worden ga ik graag in. Ik heb altijd veel geschreven en genotuleerd en ik houd er wel van om zaken goed te regelen. En misschien het belangrijkste: Ik ben dol op Amsterdam!

24-06-2020